

PREEKKRACHT Zondag 25 september 2016

Ik wil jou van harte dienen

De onmisbaarheid van de heilige Geest in het huwelijk (Efeziërs 5:18 en 21)

Hoe gaat het met je huwelijk? Dat is een spannende vraag. Gelukkig gaat het in veel huwelijken goed. Maar heel vaak gaat het ook niet goed. Steeds vaker lijkt het wel. Vervreemding. Onbegrip. Ruzies. Uit elkaar groeien. Een ander in het spel. Onverbondenheid. Eenzaamheid. Geen liefde meer. Het zijn allemaal ingrediënten voor huwelijksmoeiten die ook kunnen leiden tot een echtscheiding. Wat is er ook veel (stil) verdriet rond dit thema. Daar willen we in de Plantagekerk de komende tijd aandacht aan gaan besteden. Twee dingen zijn dan heel belangrijk: Openheid en Onderwijs (en niet: Oordeel).

Laat de Geest u vervullen

Efeziërs 5:22-33 is een heel belangrijk bijbelgedeelte over het huwelijk. Wat is het fundamenteel om te zien dat wat daar gezegd wordt niet kan zonder wat eraan voorafgaat. De inleidende oproep 'aanvaard elkaars gezag' hoort nog bij Paulus' omschrijving van wat het betekent om vervuld te zijn met de Geest: dat je trots en eigenbelang aflegt en nederig wordt en dienstbaar aan anderen. Dat geldt voor christenen, mannen en vrouwen die Jezus navolgen in zelfverloochening. Onze samenleving heeft als hoogste ideaal: zelfontplooiing als manier om gelukkig te worden. Vertaald naar het huwelijk: 'jij moet mij helpen om mezelf te ontplooien want dat maakt mij gelukkig'. Hier is ook sprake van geestelijke strijd: waar de heilige Geest ons niet vervult, dienen zich wel andere geesten aan. Daarom: het begint bij de Geest. Alles wat Paulus zegt over het huwelijk heeft als uitgangspunt dat beide partijen met de Geest vervuld zijn. 'Alleen als de Geest aan het werk is in je leven, ben je volledig toegerust om de uitdagingen onder ogen te zien waarvoor je geplaatst wordt door het huwelijk' (Tim Keller). Beide partners hebben in de visie van Paulus al een antwoord gevonden op de grote vragen van het leven - waarom ze door God gemaakt zijn en wie ze in Christus zijn.

Aanvaard elkaars gezag

Christenen leven niet voor zichzelf maar voor de ander. In het huwelijk is dat de moeilijkste én belangrijkste taak van man en vrouw. Mannen en vrouwen moeten elkaar dienen en zich prijsgeven voor de ander. Dat kunnen we alleen als we ontdekken dat ons geluk niet afhankelijk is van onze partner, maar van God. Wie verwacht dat de ander hem of haar gelukkig maakt, loopt vroeg of laat vast. Want we zijn allemaal egocentrisch. Dat zijn we niet geworden door moeilijke ervaringen (in onze jeugd). Die ervaringen maken alleen erger wat er al was: gerichtheid op onszelf als kern van de zonde. Alleen de Geest kan dat doorbreken. 'Aanvaard elkaars gezag' is: je in vrijwillige en vreugdevolle dienstbaarheid aan de ander 'onderwerpen' en je egocentrisme onderkennen. 'Ik wil jou van harte dienen!' Zingen we dat ook nog als we midden in een ruzie zitten en als onverbondenheid dreigt?

Uit eerbied voor Christus

De reden voor deze dienstbaarheid is: 'de vrees van Christus' (vgl. Spr. 3:7). 'De vrees voor de Heer is overweldigd zijn door bewondering voor de grootheid van God en zijn liefde. Het betekent dat je Hem vanwege zijn schitterende heiligheid en zijn heerlijke liefde "vreselijk mooi" vindt' (Tim Keller). Een gelukkig (christelijk) huwelijk begint bij diepgevoelde bewondering en ontzag voor de goedheid, genade, trouw, liefde en heiligheid van Jezus Christus (vgl. 2 Kor. 3:18).

Om te doen

1. Lees en herlees Efeziërs 5:1-33 onder leiding van de Geest en vernieuw zo je denken.
2. Bid (en laat voor je bidden) om de vervulling met de Geest.
3. Kies voor openheid en kwetsbaarheid door in een veilige setting te delen hoe het gaat in je huwelijk.

Bijbelgedeelten

Spreuken 3:1-8

Efeziërs 5:15-33

Boeken om te lezen

- Tim Keller (samen met Kathy Keller), *Het huwelijk. Gods wijsheid over gevende liefde*, Van Wijnen Franeker, 2012.

- Larry Crabb, *Bouwen aan een gelukkig huwelijk*, Novapres Hoenderloo, 2002.

Gespreksvragen

1. Welke nood zie jij bij anderen of ervaar je zelf als het om het huwelijk gaat?
2. Wat raakt je in Efeziërs 5? Wat roept weerstand op?
3. Hoe kan Christus voor jou (weer) de eerste liefde van je leven worden?
4. Wat zijn de verschillen tussen een 'wereldse' en een bijbelse visie op het huwelijk?

Websites

www.josdouma.nl

www.levenindekerk.nl

www.plantagekerkzwolle.nl



Plantagekerk
Zwolle